



INGEN HYRES- HÖJNING

Inga avgiftshöjningar från 1 april för föreningens medlemmar!

Det är första gången i föreningens historia vi inte behöver höja årsavgifterna (hyran). Anledningen är de ökade intäkter vi får genom att föreningen övertagit lokalerna. Det kan noteras att allmännyttan höjt hyran med 6-8 procent.

Sedan 1985 har vi inte höjt värmeavgifterna. Vi ändrar inte på dessa i år

heller. Innevarande år bör ge ett visst plus. Nästa år väntas dock ge ett minus på grund av högre energipris.

Garageavgifterna förblir 225 kronor i månaden för personer boende i vårt område. För övriga höjs, som ett led i en marknadsanpassning, avgifterna till 325 kronor för Andra Långgatans garage och 275 kronor för övriga garage.

STYRELSEN

REDAKTIONEN: Lasse Hansson, 24 04 79 • Anders Ocklind, 14 00 04 (foto) • Anki Raun, 24 13 30 • Inga Sandberg, 24 13 40 • Susanne Spicar, 14 00 04 • Postadress: Masthuggsnytt, Box 310 60, 400 32 Göteborg.

STYRELSEN: Styrelsen har expeditionstid måndagar 20-21 • Adress: Masthuggsliden 4.

Tryckt hos Komotryck, Göteborg, 1988 • Nästa utgivning 15/6 • Manusstopp 27/5

MASTHUGGSNYTT

Bostadsrättsföreningen

Masthugget

Nr 1/88



**Så beslutades
om våtrummen**

**Så luras vi på
återvinningen**

Sidorna 10-11

Sidorna 2-3

Så går återvinningen upp i rök

Många ställer sina bärkassar med gamla tidningar i grovsoprummen i tron att papperet då går till återvinning.

Men det är fel.

En del välinformerade Nya Masthuggetbor, däribland vår egen styrelseordförande Per Sjöstrand, bär sina tidningar till en av de två behållare för återvinning som finns i området. Men det har de heller inte mycket för.

– Nej, även detta tömmer vi och slänger bland de vanliga soporna, erkänner fastighetsskötare Bosse Nilsson.

Vecka efter vecka, år efter år har Nya Masthuggetborna burit ner sina kassar med tidningar till grovsoprummen.

Förvissade om att de gjort en liten men ändå viktig insats för att spara naturen.

Enbart som GP-läsare har man ju möjlighet att spara 1,5 gran om året. Det blir en hel del om man slår ihop Nya Masthuggets över tusen hushåll.

Till ingen nytta

Men detta känkande är alltså till ingen nytta. Allt i grovsoprummen körs ut till Sävenäs och bränns. Detta trots att märket för återvinning (ÅV) finns uppsatt i vissa soprum.

– För några år sedan hade vi pappersåtervinning i grovsoprummen, säger Per Sjöstrand. Men det fungerade inte eftersom de firmor vi anlidade inte skötte tömningen bland annat.

Sedan början av åttiotalet finns istället två behållare för pappersåtervinning utplacerade i området. En vid garageinfarten Fyrmästaregången och en vid garageinfarten Klamparegatan. När Per får veta att många fortfarande slänger sitt papper i grovsoprummen erkänner han att informationen om återvinning varit otillräcklig.

Han håller även med om att det kanske är



Många Nya Masthuggetbor ställer sina papperskassar i grovsoprummen i tron att det går till återvinning. Men sanningen är att det körs ut till Sävenäs och bränns bland de andra soporna. Trots att Återvinningsmärket (se bildbevis) finns uppsatt i vissa grovsoprum.

att begära lite väl mycket av folk att de ska släpa sina ofta tunga tidningskassar uppför alla backar i området.

– Själva bor jag nära och har alltid slängt mitt papper vid Fyrmästaregången. Därför har jag tagit för givet att allt fungerat. Men jag inser nu att vi får ta upp den här frågan igen.

Och frågan om återvinning blir säkert aktuell när Per Sjöstrand och alla andra får reda på



På två ställen i området finns behållare för pappersåtervinning. Där slänger bland annat vår styrelseordförande sitt papper. Men det har han inte mycket för. Även detta hämtar fastighets-skötarna och skickar till Sävenäs.

Bilder: Anders Ocklind.

att även innehållet i återvinningsbehållarna töms bland de soporna som skickas till Sävenäs.

– Vi tyckte att tömningen sköttes dåligt så vi sa upp kontraktet för några år sedan, säger fastighetsskötare Bosse Nilsson.

På Renhållningsverket håller man med om att systemet med pappersåtervinning inte alltid fungerade tillfredställande tidigare.

Men sedan 1986 är det HA-industrier som har hand om återvinningen på entreprenad i centrala stan. De hämtar i alla områden runt Nya Masthugget: Lustgården, Tredje Långgatan o s v, där pappersåtervinningen fungerar.

Och enligt Ulla-Britt Danielsson på Renhållningsverket sköts pappersåtervinningen mycket bättre nu.

– Så ge oss åtminstone en chans till, uppmanar hon. Man spar inte bara skogen genom återvinning, man spar även pengar eftersom återvinning kostar mindre än vanlig sophantering.

Idag spar resten av Sverige motsvarande 3 miljoner träd genom återvinning.

Låt nu även oss i Nya Masthugget hjälpa till att spara skogen genom att vi får en fungerande pappersåtervinning.

ANKI RAUN

Här kan du slänga miljöfarligt avfall

Röken som stiger ur Sävenäs sopförbränningsanläggning innehåller en mängd miljöfarliga ämnen.

Genom att öka sorteringen av sopor kan vi se till att inte vad som helst hamnar i sopugnarna och därmed förstör vår miljö.

Dessutom är det rent slöseri att slänga sopor som kan återvinnas.

GLAS

Färgat och ofärgat glas kan läggas i någon av de hundratals glasigloos som finns i Göteborg.

Under 1986 lades 2 200 ton glas i dessa igloos. Det blir mer än fem kilo per göteborgare och år och det räcker till 6,6 miljoner nya flaskor.

Eftersom glas inte brinner är det extra viktigt att det inte hamnar bland de vanliga hushållssoporna.

De närmaste igloosarna finns vid garageinfarten Fyrmästaregången, vid Pressbyråkiosken Stigbergstorget och på Nordostpassagen 22-24.

BATTERIER

1986 samlade göteborgarna in 46 ton gamla batterier och på det viset hindrade vi att 308 kg kvicksilver och 107 kg kadmium spreds och ställde till skada. Tungmetallerna förstörs nämligen inte vid sopförbränningen utan går direkt ut i luften och marken.

Batteriholkarna ser ut som röda brevlådor och det finns över 300 holkar utplacerade i Göteborg. De närmaste finns vid garageinfarten Fyrmästaregången, på Masthuggstorget och i hörnet Kompassgatan/Flaggatan.

Batterier kan även lämnas i bland annat Radio/TV-butiker.

MILJÖBILEN

Miljöbilen, som tar hand om allt slags miljöfarligt avfall, kommer till vårt område vid de här tillfällena i vår:

Kompassgatan 28/4 kl 17-17.45

Värmlandsgatan 2/5 kl 17-17.45

Det går också bra att lämna miljöfarligt avfall varje vardag mellan 11-13 till miljöbilen då den står parkerad vid Renhållningverket, Gullbergs Strandgata 22.



Vid garageinfarten Fyrmästaregången finns glaskupoler för återvinning av färgat och ofärgat glas. Här kan du även slänga gamla batterier i den röda batteriholken.

Foto: Anders Ocklind.

KLÄDER

Gamla kläder kan läggas i de gula boxar som UFF (Ulandshjälp från Folk till Folk) ställt ut lite varstans i Göteborg, bland annat på Masthuggsliden vid Klingners Plats och vid Pressbyråkiosken på Stigbergstorget.

Dessutom kan man t ex kontakta Emmaus (23 30 80), Myrorna (80 21 19) eller Stadsmissionen (42 06 40) om man vill bli av med sina gamla kläder.

Exempel på miljöfarligt avfall som bör lämnas till miljöbilen är: Aceton, överblivna läkemedel (kan även lämnas på Apoteket), batterier, bekämpningsmedel mot t ex ohyra och ogräs, bilbatterier (kan även lämnas på bensinstationer), gamla färgburkar och lacker, kemikalier av olika slag, trasiga termometrar, gamla lysrör och sprayflaskor, syror och gift-er.

Om du är tveksam om det du tänker slänga är miljöfarligt eller ej kan du ringa och tala med Renhållningsverket på telefon 62 85 00.

DÄRFÖR BRUSADE

DET PÅ DANSK TV

Brus och flimmer. Det var vad som bjöds den som försökte slå på dansk TV för en tid sedan.

Under nära en månad var vi i Masthugget utan vår tredje kanal. Orsak: kanalomläggning.

– Det är anmärkningsvärt att vår servicefirma inte visste om frekvensbytet, kommenterar föreningens ordförande Per Sjöstrand.

Danskarna har inga skyldigheter att meddela oss när dom byter frekvens, förklarar Percy Malmros på Antenn- & Teleservice.

Överraskning

– Kanalomläggningen kom som en överraskning, och därför kunde vi inte förbereda oss.

Danskarna la alltså om sin sändare från kanal 51 till kanal 57.

Den nya typ av antenner som behövdes fanns inte i lager på Antenn- & Teleservice utan måste beställas. Dessutom måste förstärkarna trimmas om.

– Det tog tid att få antennerna, och dessutom har personalen mycket annan service. Vi tar jobben i tur och ordning, säger Malmros.

Trög service

Antenn- & Teleservice vill ju gärna installera kabel-TV i vårt område. Kommer servicen att bli lika trög då om något går snett?

– Nej, tror Malmros, när det gäller kabel-TV samarbetar vi med Televerket och utgår ifrån att de ger oss besked i förväg om ändringar.

Restaurang Masthugget
Receptet till rågsiktsbrödet har Masthuggsnytt fått av Ursula Szaron på Skepparegången. Som tack får hon förstås en penninglott.

Skicka in recept du också. Adressen är Masthuggsnytt, Box 31060, 400 32 Göteborg. Insänt bidrag belönas med penninglott.

URSULAS BRÖD

1 l filmjöl
50 g jäst
3 msk salt

1,5 kg mjöl (rågsikt)

1/2 dl solroskärnor
till pensling: 1 ägg, sesamfrö eller vallmofrö

Smula jästen i filmjölken, blanda väl. Tillsätt mjöl, salt och solroskärnor. Låt degen jäsa i minst 30 min, övertäckt med bakduk. Knåda degen smidig och dela upp till 3 limpor. Lägg limporna på smord plåt och låt dem jäsa i 30 min. Pensla bröden med ägg och strö sedan över med sesam- eller vallmofrön. Grädda bröden i 175° i 40 min.

Aerobic/ Gymnastik

Torsdagar kl 20 i bastun/
Masthuggsliden 14

- mjuk ryggymnastik
- venpumpterapi
- lätt aerobic gymnastik
- avspänningsövningar och avslappning

Ta med underlag eller filt.

Från 7 år och uppåt.

Ledare: Inger Nielsen.

OBS! Torsdagen den 17/3 ingen gymnastik.



Rödvärtssjukan har börjat visa sig igen speciellt på oxbärsbuskarna ...

Dags igen för vårarbete

Hej!

Nu är det dags igen med vårarbete i våra rabatter.

Rödvärtssjukan (röda prickar på grenarna) har börjat visa sig igen, särskilt då på oxbärsbuskarna. Det bästa då är att skära tillbaka in på frisk ved, och det bör göras så snart som möjligt.

Buskar som är särskilt hårt angripna får man byta ut, även kanske hela rabatter, eftersom de gamla buskarna har svårt att bryta om med nya skott.

Sedan är det också dags att beskära övriga buskar. Ta bort de äldsta grenarna och skär ner höjden på dem så att de eventuellt kan bli tätare.

Träden kan jag ta hand om, då det fordrar lite speciella verktyg.

Rosor får man lov att beskära lite även om de inte har frusit, för att de inte ska bli gångliga.

Lång säsong

Ogräset kan man redan nu med fördel börja ta bort, eftersom växtsäsongen ser ut att bli ovanligt lång, för nu ska det ju egentligen vara vinter.



... men den största faran för växligheten i området är skadegörelsen.

Bilder: Anders Ocklind.

Risken för att alla nybildade knoppar och blad ska frysa bort är inte längre så stor. Växterna tål en del kyla, så det är inte så mycket som kan hända, utom att det skulle bli lite senare lövsprickning om det blev ordentligt kallt nu under en längre tid.

Den största faran för all växtlighet på området är den stora skadegörelse som sker ...

**Trädgårdsmästare
MIKAEL HALLGREN**

SÅ FICK GATORNA SINA NAMN

Klapparegatan, Mattssonsliden, Klingners Plats ...

Har du också undrat någon gång vad eller vilka som döljer sig bakom namnen på gångvägarna genom vårt område.

I boken "Göteborgs Gatunamn" finns svaren.

FJÄLLGATAN

Fick sitt namn redan 1883. Det är säkerligen ett romantiskt namn utan anknytning till bruket av ordet fjäll. Fjällgatan i Stockholm fick likadeles på 1880-talet detta namn.

En del av gatan kallas allmänt "Kleva". Detta namn tillkom före omläggningen av den västliga delen av Fjällgatan då backen gick rakt ner mot Bangatan.

FYRMÄSTAREGÅNGEN

Har troligen fått sitt namn efter någon fyrmästare som bott på gatan. Tidigare hette den Fyrmästarevägen och på nummer 4 instiftades Sveriges första Godtemplarloge den 5 november 1879.

HOBERGS TRAPPOR

(1895). Sannolikt uppkallad efter den stora byn Hoberg i Kullings-Skövde socken i Älvsborgs län. Trappornas läge ändrades vid sanningen av området.

JOHANNES KYRKOÅNG

Hette tidigare (1879) Johannes kyrkogata eftersom den då precis som nu ledde till kyrkan.

KJELLMANSGATAN

(1879) Uppkallad efter kaptenen J J Kjällman (död 1857) som bodde i en av gränderna på Stigbergsåsen och som ligger begravd på Mariebergs kyrkogård. Kaptenen kallades i dagligt tal för Vattenkjällman.

Enligt en annan uppgift har gatan fått sitt namn efter skeppsredaren C L Kjällman, som ägde ett av de mera betydande husen vid gatan.

B = BASTU
P = BESÖKSPARKERING
C = CYKELRUM
E = EXPEDITION
F = FRITIDSLOKALER
G = GARAGE
M = MC OCH MOPEDGARAGE
S = SOPRUM
T = TVÄTTSTUGOR



Här får ni reda på vem eller vad som gömmer sig bakom namnen på gångvägarna genom vårt område.

KLAPPAREGATAN

(1879) Sannolikt namnad efter någon klappare som bott vid gatan, möjligen klapparen Brandtberg, som bebodde lägenheten Bratteberg vid gatan.

Klappare kallades i Göteborg en sorterare av bräder, en förman för ett lag av plankbärare eller sågare som sågade av klapparna. Men åtminstone från 1890-talet och intill våra dagar har klapparens arbete varit att syna in och bedöma virke för ett sågverks eller en trävaruhandlares räkning.

KLINGNERS PLATS

fick sitt namn 1965 till minne av den kände kyrkoherden Gottfrid Klingner (1872-1936) som skall ha gjort en i religiöst och socialt avseende revolutionerande insats i Masthugget.

KLOSTERGÅNGEN

(1890) Tydligt efter lägenheten nr 262 Klosterstret som låg på gatan, och som nu är kvartersnamn. Förr fanns också lägenheterna nr 345 Abbotten och nr 264 Nunnan.

MASTHUGGLIDEN

fick 1879 sitt namn efter stadsdelen Masthugget (tidigare nämnt 1647 Mastehugget). Senare leden i namnet är ett dialektord: hugg = plats där man huggar träd.

Huggandet av master torde betecknat det slutliga förfärdigandet av masterna. Detta ägde rum i masthamnarna vid älven och namnet Masthugget har förmodligen först äsyftat området nere vid hamnen.

Det gamla namnet återupptogs 1965.

MATSSONSLIDEN

(1879) är uppkallad efter handlaren Martin Mattsson (1818-1863) som bebodde två av egendomarna på gatan, Thoresberg och Bratteberg.

1965 återupptogs det gamla namnet på gångvägen genom Nya Masthugget.

RANGSTRÖMSLIDEN

(1870). Har fått sitt namn efter handlaren J Rangström som var släkt med den kände tonsättaren Ture Rangström. J Rangström drev köpenskap och världhusrörelse på gatan i början av 1800-talet.

REPSLAGAREGATAN

(1883) har troligen fått sitt namn efter en repslagarebana som fanns i närheten.

Under segelfartygens tid var repslageriet ett viktigt hantverk. Mycket långa repslagarbanor anlades på flera ställen i stadens utkanter (den första 1646 i närheten av det senare Gamla Sahlgrenska sjukhuset). Bangatan har också fått sitt namn efter repslagarbanan.

SKEPPAREGÅNGEN

hette tidigare Skepparegatan. Har fått sitt namn efter någon skeppare som bott vid gatan.

VAKTMÄSTAREGÅNGEN

fick sitt namn 1879 (hette då Vaktmästaregatan) troligen efter den tullvaktmästare A Antonsson som bodde där.

Het extrastämman om våtrummen

Måndagen den 25 januari hölls en extra årsstämma för att behandla problemen med våtutrymmena.

Tjugo minuter efter utsatt tid kunde närvarande välkomna när sista man i den långa kön blivit avprickad i röstlängden.

Först redogjorde Per Sjöstrand för styrelsens förslag, vilket hade skickats ut till alla bostadsrättsinnehavare i god tid före mötet. I stora drag går det ut på att:

- föreningen åtar sig demontering och återmontering av VVS-utrustning
- föreningen undersöker om det finns möjlighet att upphandla flera våtrumsheter samtidigt i hopp om lägre material- och arbetskostnader. (Glöm inte fylla i den intresseanmälan som du fått!)
- föreningen påtar sig justering av eventuella felaktiga rör genomföringar, felaktiga underliggande väggskivor och skador som uppstått genom vattenläckage från ovanliggande utrymmen eller tak
- bostadsrättsinnehavaren ges möjlighet till fördelaktiga lån till reparationerna

Besiktning

På årsmötet 1986 beslutades att göra en besiktning av våtutrymmen. Föreningen anlät, i samråd med Folksam, en besiktningsman från konsultföretaget PRO-BES. Besiktningen utfördes under 1987.

Fram till årsmötet 1987 hade 90 procent av lägenhetsinnehavarna tagit besiktning. Några

har tillkommit senare. De bostadsrättsinnehavare som av olika skäl ej låtit besiktiga sina våtutrymmen måste själva ta ansvaret för att nödvändiga åtgärder vidtages. Detta ansvar gäller också eventuella följdskador.

På mötet framkom ett motförslag i vilket det yrkades att föreningen åtog sig allt ansvar i samband med reparationer av våtutrymmen.

Finansieringen skulle ske genom höjning av hyran för samtliga lägenheter.

Enligt stadgarna ansvarar bostadsrättsinnehavaren för lägenhetens inre ytsikt. Detta gäller också våtutrymmen. Således är det lägenhetsinnehavaren som bekostar våtrumstapeter, golvbeklädnad, och vitvaror. Vilken standard man väljer är upp till var och en. Många bostadsrättsinnehavare har redan rustat upp sina våtrum med egna medel. Hur skulle de i så fall gottgöras om motförslaget antogs?

Stor majoritet

Det var många som begärde ordet. Stundtals blev diskussionen livlig. För att inte dra ut på tiden allt för mycket begärdes streck i debatten. När alla anmälda talare yttrat sig var det dags att gå till omröstning. Styrelsens förslag vann med stor majoritet.

Föreningen kommer nu att upprätta en tidsplan för fortsatt arbete med våtutrymmen. Man kommer också att infordra anbud från flera entreprenörer.

Dessutom bör det tas fram en "bruksanvisning" för bad- och duschrum. Många vatten- och mögelskador kunde undvikas om folk beaktade några enkla råd om hur man sköter våtutrymmen.

INGA SANDBERG



I januari hölls extrastämman om våtrummen och debatten var stundtals mycket livlig. Här kan du läsa vad stämman till slut beslutade med stor majoritet.

Foto: Anders Ocklind

**HUGG
TILL!**

Annonsera gratis

Högst 20 ord plus namn och adress eller telefonnummer skickas till: Masthuggsnytt, Box 31060, 400 32 Göteborg.

L: 2:a, 72 kvm på Skepparegången m. balkong, hyra 1700:-. Ö: Stor 3:a el 4:a i samma område, helst Skepparegången. Tel 24 08 54.

Städhjälp sökes i hem. Tel 12 17 89.

Lär dig sy lampskärmar! Kurs startar inom kort. Anmälan tel 12 17 89.

Kan du brigde-spelets hemligheter? Vi, en brigdegrupp söker lärare. Tel 12 17 89.

Barnstol, gästol och cykelstol med hjälm köpes. Patricia, tel 24 08 54.

Ventilationssystemen

spred brandrök

I mitten av januari brann det i en lägenhet på Skepparegången 12.

Brandkåren kom och släckte, men köket, där branden börjat, brändes ut helt och lägenheten blev allvarligt rökskadad.

Övriga boende i uppgången fick in rök och sot i lägenheterna – genom ventilationssystemet. Och det är något som inte får hända ...

– Ventilationssystemet ska vara försett med så kallat röklås, säger Claes Tornberg, brandsakutredare vid Göteborgs brandförsvaret.

Fungerade inte

– Övertryck och undertryck i systemet ska samspara och hindra till exempel rök att sprida sig, men det har tydligen inte fungerat.

Branden på Skepparegången 12 har aktualiserat ett gammalt problem i området:

Hur stänger vi av det centrala ventilationssystemet i händelse av katastrof? Om en lastbil med farligt gods, till exempel klorgas, välter på Oscarsleden, om vi får en storbrand,

om det blir ett nytt Tjernobyl som drabbar Västsverige?

Styrelsen har utrett frågan i flera omgångar för att hitta det bästa sättet att nödstoppa ventilationssystemet. På försök har man låtit sätta in nödstopp som dom boende själva kan manövrera i två uppgångar.

– Vi ville veta om knapparna skulle missbrukas, eller förstöras, säger föreningens ordförande Per Sjöstrand. Så har inte skett, men å andra sidan har de boende nog inte fått veta att knapparna finns där.

– Ett annat problem är hur man enkelt sätter på ventilationen igen sedan nödstoppet använts.

Inga instruktioner

Brandkåren har inga instruktioner för att stänga av vårt ventilationssystem, uppger Claes Tornberg på brandförsvaret.

I samband med branden i januari plockade en brandman fram en nyckel och låste upp en lucka utanför den aktuella porten. Men det var inte för att stänga av ventilationen, som många trodde, utan för att öppna den röklucka (genomskinlig taklucka) som finns högst upp i varje trapphus. Rök som kommer ut i trapphusen ska försvinna den vägen.

Så rengör du ventilerna

Du vet väl att det finns ventiler bakom elementen i din lägenhet. Men känner du till att i dem finns galler, som skall rengöras då och då?

Det räcker alltså inte att dammsuga bakom elementet med det smala munstycket.

Nej, så här skall det gå till: Leta rätt på plåten i väggen bakom elementet. Greppa tag i den och vicka lite tills den lossnar. Nu framträder det lilla gråa plastgallret. Det skall också frigöras, men innan du gör det se till att ha täckt över med en fuktig trasa, för när du

tar bort gallret blir det fart på luften i trumman och då är det stor risk att en massa sot och damm virvlar upp och lägger sig som en hinna över hela rummet.

Nu när du fått loss gallret är det bara att gå och rengöra det för att sedan återställa. Du kan med fördel komplettera gallret med filter. Den typ som man använder till dammsugare går utmärkt.

Klipp till en lagom remsa och sätt fast på undersidan av gallret. Kläm nu tillbaks gallret och sätt plåten på plats.

Om allt har gått väl upptäcker du till din glädje att det faktiskt är tystare i rummet.



När det brann på Skepparegången för någon månad sedan fick de intillboende in rök och sot i lägenheterna – genom ventilationssystemet. Vad hade hänt om det istället varit giftig rök?
Foto: Anders Ocklind.

Det enda brandkåren kan göra, förutom att öppna rökluckan, är att sätta in mekaniska fläktar för att få ut röken. Vårt interna ventilationssystem råder de alltså inte över.

Claes Tornberg på brandförsvaret tycker att vi ska ta vårt ventilationsproblem på fullaste allvar.

– Det är fel att en brand som begränsar sig till en lägenhet kan skada även andra genom att brandgaser sätter sig i kläder och möbler.

Tornberg kommer nu att be brandkårens brandskyddsavdelning att ta kontakt med fastighetsägaren, Riksbyggen, och sotarmästaren, för att reda ut var det brister i vårt ventilationssystem.

Styrelsen har nu inom sig utsett en grupp som särskilt ska bevaka och följa upp ventilationsproblemen.

SUSANNE SPICAR

Masthuggsnytt tänker fortsätta skriva om ventilationsbekymren. Många har klagat över störande vindbrus och dålig lukt, av till exempel avgaser eller grannens cigarrerök.

Vi vill att du som har bekymmer med ventilationen hör av dig till Masthuggsnytt. Adressen finns på baksidan av tidningen.



PLASTGALLER



Anledningen till att det är viktigt att rengöra gallret är att igentäppt ventilation har en viss förmåga att susa extra högt. Dessutom

kan det orsaka undertryck i din lägenhet och det är ju inte så bra.

Lycka till och god luft i fortsättningen.



Så här såg det ut i februari på Köp-och-Sälj-dagen. I vår får du kanske en ny chans att fynda. Foto: Anders Ocklind.

KÖP OCH SÄLJ!

Här kommer ett tips från gårdskommittén på Skepparegången 10-18: Ordna en köp-och-sälj-dag!

med vykort. Adressen finns på tidningens baksida.

**Gårdskommittén Skepparegången 10-18
Inga Sandberg**

En söndag i februari samlade vi begagnade kläder, skor och sportgrejer i bordtennislokalen, Masthuggsliden. Sakerna var prismärkta på förhand av den som ville sälja.

Nu funderar vi på att arrangera en köp-och-sälj-dag till under våren. Det vore roligt om fler gårdskommittéer ville vara med och arrangera.

Kostar inget

Det kanske bör påpekas att allt arbete med detta är ideellt. Vi tar inte någon ersättning för att förmedla köp.

De som vill sälja får alltså prissätta sakerna och ansvara för att de kommer till lokalen och forslas därifrån om de förblir osålda.

Tyck till om denna idé genom att skicka några rader till Masthuggsnytt. Det går bra

Med några gröna strån

På väg mot våren
jag plockade nyss åt dig
dessa gröna strån.
Då svävade helt plötsligt
snöflingor ned på min ärm.

KEJSAR KOKO

BARA FÖR BARN

GURKAN OCH ROFFE LÖSER ÄPPELMYSTERIET

När vi kom hem gick vi direkt och sa till mamma vad som hade hänt. Hon blev helt förskräckt och sa att vi genast måste rapportera till polisen vad som hade hänt. Vi vågade inte säga emot så vi ringde faktiskt polisen. Senare på kvällen hade några poliser gömt sig i Bengtssons trädgård för att fånga dem när de kom hem. När klockan var 5 minuter i nio hörde vi ett väldigt väsen borta ifrån Bengtssons. Vi kutade ut i trädgården och möttes av Bengtssons iskalla blick. När bovarna hade lugnat ner sig fick de hoppa in i en polisbil medan vi fick åka med en annan. På polisstationen

var det inga problem med att få dem att prata. De hade tjuvat äpplen från andra och skickat dem till Danmark där några i gänget hade tagit hand om dem och gjort starkt vin och sedan skickat det till Cypern där det såldes svart.

– Aha, tänkte jag, det var därför Bengtsson hade rivit sönder mammas äppelrecept. Det var för att han tyckte man skulle göra vin av äpplen istället.

PIA SUNDH
(Alias Helena Sandberg,
Skepparegången 10)